

Δέσποινα Πατακωνσταντίνου-Διαμιντούρου  
Μιμνέρμου 5, 106 74 Αθήνα  
Τηλ. 6973044018, 210-7250390 FAX 210-7258331

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων  
Κύριο Φίλιππο Πετσάλνικο

Αθήνα 29/08/10

Κύριε Πρόεδρε

Όπως είναι γνωστό φέτος γιορτάζει η Ελλάς τα 2500 χρόνια ακριβώς από την Μάχη του Μαραθώνος, μία επέτειος που θα έπρεπε να συνταράξει το Πανελλήνιο. Όμως η σημασία του γεγονότος και η επέτειός του, που είναι κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου, φοβάμαι πως θα επισκιασθούν από την δίνη των καταστροφικών και στείρων πολιτικών αντιπαραθέσεων που θα προκύψουν μετά τον Αύγουστο, λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα.

Εντούτοις είναι τιμή για την Βουλή των Ελλήνων το γεγονός ότι δημιούργησε την ενδιαφέρουσα έκθεση στον εκθεσιακό της χώρο, στην λεωφόρο Αμαλίας 14, τιμώντας εκείνους που πολέμησαν και θυσιάστηκαν «Ελλήνων προμαχούντες» πριν από 2500 χρόνια.

Όμως δεν υπήρξε το ίδιο τυχερός και ο χώρος στον οποίο μετά τη νίκη στον Μαραθώνα γιόρταζαν κάθε χρόνο οι Αθηναίοι το γεγονός, θυσιάζοντας στη θεά Άρτεμη που τόσο τους είχε βοηθήσει, ο χώρος δηλαδή του ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος, απέναντι από το κολυμβητήριο (και με θέα προς την Ακρόπολη...).

Δυστυχώς, αλλά και περιέργως, δεν γίνεται καμία αναφορά στη έκθεση της Βουλής στον τόσο σημαντικό αυτό για την Ιστορία των Αθηνών τόπο, για την σωτηρία του οποίου αγωνίζονται τα τελευταία χρόνια σύλλογοι και απλοί πολίτες. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο επί 50 τόσα χρόνια και αλλεπάλληλα χωρίς αποτέλεσμα ΚΑΣ αδυνατεί, υποτίθεται, να δώσει λύση, με αποτέλεσμα να φθάσουμε στην επέτειο της μάχης και ο χώρος να παρουσιάζει μια πανάθλια, ελεεινή εικόνα, που την αναγγέλλουν στους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, δυο ακόμη πιο πανάθλιες και πασαλειμμένες πινακίδες:



Ως αρχαιολόγος (συνταξιούχος) αλλά και ως Ελληνίδα πολίτις που ψηφίζω για τον σχηματισμό του σώματος των Ελλήνων βουλευτών απευθύνω κατεπείγουσα

έκκληση να επιληφθούν οι αρμόδιοι **πάραιτα** του θέματος ούτως ώστε να ευπρεπισθεί στοιχειωδώς ο χώρος και να καθαρισθούν οι πινακίδες. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς, δεν υπάρχει χρόνος για τίποτε άλλο, αλλά τουλάχιστον να μη γελάνε και οι ξένοι με τα χάλια μας. Ο αγώνας όμως για την διάσωση του χώρου θα συνεχισθεί και με περισσότερη μάλιστα ένταση.

Με τιμή



Δέσποινα Παπακωνσταντίνου - Διαμαντούρου